

# LEVENSGEVAARLIJK TERREIN!

*Een hartelijke waarschuwing  
tegen de gevaren van internet*

## Inhoudsopgave

Noodsignaal.....	1
De Internetrevolutie, een kort overzicht.....	3
Een vergelijking.....	5
Een dodelijke combinatie.....	6
Internet en de (vleselijke) mens.....	8
Internet en de (geestelijke) mens.....	11
Wat nu?.....	15
Tot slot.....	17

## Noodsignaal

In dit boekje volgt een waarschuwing tegen het gevaar van internet. Graag licht ik eerst toe wat mij tot dit noodsignaal beweegt.

Wanneer we om ons heen kijken, en dat zal toch niemand tegenspreken, dan moeten we concluderen dat het internet steeds meer doordringt tot in alle vezels van ons bestaan. Het medium beheerst onze gedragingen inmiddels zozeer dat velen het wenselijk vinden om er 24 uur per dag op aangesloten te zijn. Wat zij echter niet lijken te beseffen of niet willen beseffen, is dat ze hiermee blootgesteld worden aan een onnoemelijk groot gevaar. Het is mijn hoop en gebed met dit schrijven u en jou (meer) bewust te maken van het gevaar van het gebruik van internet. Naast alle gemakken waarmee het internet ons bedient, is het een zeer effectief en listig instrument van de duivel in de uitvoering van zijn plan: Zoveel mogelijk mensen meesleuren naar de eeuwige ondergang.

De oproep die ik doe, is mede ingegeven door mijn eigen ervaring met het internet. Ik behoor tot één van de eerste generaties die de *digitale revolutie* van jongs af aan heeft meegemaakt. Net als de jeugd van vandaag werd ook mijn jeugd door het *world wide web* gestempeld. Als één van de eersten met mijn generatiegenoten ken ik ook de destructieve macht van internet. Dus, jongeren, zeg ik er van te voren maar gelijk even bij, ik ben volledig op de hoogte van jullie leefwereld. Er is geen digitale generatiekloof tussen jou en mij. Ik vermoed, zonder te willen generaliseren, dat dit met oudere generaties wel eens het geval kan zijn. Zij hebben niet ondervonden (en daar mogen zij zich gelukkig mee prijzen) wat het is om met internet te zijn opgegroeid en hiermee vervlochten te zijn geraakt. Hierdoor kan het echter ook zo zijn dat zij de gevaren waaraan jongere generaties worden blootgesteld, niet goed weten in te schatten. Helaas ken ik de valkuilen en strikken van het internet, daarom dit noodsignaal.

Deze hartelijke waarschuwing en oproep zijn dus niet bedoeld vanuit de hoogte. Er is geen mens op wie ik kan neerzien. Integendeel, de verzuchting van Paulus is ook de mijne: “Ik ellendig mens.” In geen geval wens ik dan ook met deze oproep boven u of jou te gaan staan. Het is vanuit de nood van mijn hart die mij opgelegd is dat ik u en jou wil toeroepen: “Pas toch alsjeblieft op! Jongen, meisje, kijk uit wat je doet! Vader, moeder, wees toch alstublieft voorzichtig met uw kinderen. Niets minder dan hun eeuwig heil is er mee gemoeid!”

In het vervolg zal ik de lezer met ‘u’ aanspreken. Deze oproep is echter gericht aan een ieder die te

maken heeft met de gevaren van internet, zowel jong als oud.

Om verkeerde interpretatie van deze oproep te voorkomen wil ik ook meteen maar meedelen wat ik met dit schrijven *niet* voor ogen heb. Het is *niet* mijn bedoeling de indruk te wekken dat mensen helemaal geen gebruik meer zouden moeten en mogen maken van internet en dat er geen goed gebruik mogelijk is. Omdat de wereldgemeenschap zich op internet begeeft, moeten christenen zich juist ook hier getuigend opstellen. Het is ook *niet* mijn bedoeling de indruk te wekken dat er buiten internet geen verleidingen zijn. Maar de bestrijding van één kwaad kunnen we toch niet verwerpen met het argument dat er nog meer kwaden zijn? Laten we alles wat ons tot zonde kan verleiden, met evenveel kracht tegengaan! Ten slotte is het ook *niet* mijn bedoeling om uw aandacht te richten op één bepaald verkeerd gebruik van internet. De mogelijkheden op internet zijn legio, zo ook het verkeerd gebruik er van. Onderzoek uzelf!

Het is dan ook *wel* mijn verlangen en gebed dat de Heere deze oproep zo zal gebruiken dat de lezer *zichzelf* eerlijk zal onderzoeken voor het aangezicht van God met de bede in zijn of haar hart:

*“Doorgrond mij, o God en ken mijn hart; beproef mij, en ken mijn gedachten. En zie, of bij mij een schadelijke weg is; en leid mij op de eeuwige weg.”*

*(Psalm 139:23-24)*

## De Internetrevolutie, een kort overzicht

De digitale revolutie heeft de samenleving ingrijpend veranderd. Er is niet alleen iets nieuws aan de samenleving toegevoegd, de hele grondstructuur is volledig veranderd. Er is één omvattend fenomeen gekomen waarin de hele samenleving is ingebed: Internet. Internet is overal en overal voor nodig; voor bankzaken, doen van belastingaangifte, bestellen van medicijnen, aanvragen van studiefinanciering, onderhouden van vriendschappen, boeken van een vakantie, publiceren van foto's, plannen van een route, winkelen, etc. En dit zal in de toekomst alleen nog maar meer worden. Wat kun je straks nog zonder internet kopen of verkopen?<sup>1</sup> En, wat moet je nog als je afgesloten bent van internet? Als je *offline* bent? Wanneer je niet bent opgenomen in de groeps app? Wat kun je dan nog in deze samenleving? Het lijkt er op neer te komen dat je er meer en meer buiten komt te staan.

Wie kan zich nog een leven voorstellen zónder internet?! Toch is dit nog helemaal niet lang geleden. Ik kan me nog goed herinneren dat we, midden jaren negentig, de eerste inbelverbinding kregen. Na een krakerig melodietje werd de internetverbinding via de telefoonlijn tot stand gebracht. Dat betekende gelijk dat de andere huisbewoners vanaf dat moment niet meer konden telefoneren. Mobieltjes waren er uiteraard nog niet.

Internet stond nog in de kinderschoenen. Het werd gebruikt om informatie te vergaren en om te e-mailen maar al gauw stroomde het vol met minder hoogstaand materiaal. Voer voor jongens (en meiden?) in het begin van hun tienerjaren om hun nieuwsgierigheid te stillen en voor lange tijd gebonden te raken. Prakkiseerden ze er voorheen niet over om die ene film te huren (een bekende zou je maar zien!), nu konden ze ongemerkt en ongestoord hun gang gaan. Nog nooit was het zo makkelijk, zo dichtbij, anoniem én gratis.

Internet beheerste toen bij lange na het leven nog niet. Om een afspraak te maken met je vriend(in) belde je nog altijd eerst naar zijn huistelefoon om via een ander gezinslid je vriend of vriendin aan de telefoon te krijgen. Maar steeds meer begon men de voordelen en gemakken van internet in te zien en steeds meer werd het medium voor allerlei doeleinden in gebruik genomen. Een ongekeerde stroomversnelling volgde. Internet begon overal door te dringen en de internetverbinding en de pc's werden steeds sneller en geavanceerder.

---

<sup>1</sup> Zie het artikel van het Reformatorisch Dagblad van 6 november 2015: "Betalen met smartphone vervangt pinpas"

We willen nu een grote, in tijd valt dat echter nog wel mee, stap maken naar de huidige tijd. We zien een samenleving die afhankelijk is geworden van internet. Zonder internetverbinding kun je, die gedachte dringt zich tenminste aan ons op, niet meer volwaardig deelnemen aan de samenleving. En (bijna) ieder mens is dan ook elk moment van de dag aangesloten op internet. Technologische uitvindingen zoals de smartphone hebben er voor gezorgd dat we ook altijd op het internet aangesloten kunnen zijn.

## Een vergelijking

Misschien een overbodige vraag: Wat is internet? Alsof dat vandaag de dag nog uitgelegd moet worden! Toch wil ik u vragen nog eens na te denken over de aard van internet.

Eén van de manieren waarop we ons internet kunnen voorstellen, zij het gebrekkig, is als een reusachtige kast. Een denkbeeldige kast met miljoenen, miljarden laatjes die allemaal op een even gemakkelijke manier te bereiken en te vinden zijn (hoe hoog die denkbeeldige kast ook mag zijn). Op ieder laatje staat een onderwerp. Op het ene laatje van de kast staat ‘restaurants’, op het andere ‘kerkdiensten’, op het andere ‘voetbal’ en weer op een andere ‘porno’. Zo zijn er nog miljoenen andere laatjes met ieder te bedenken onderwerp. De kast staat helemaal tot uw beschikking en u kunt elk laatje opentrekken waar u maar behoefte aan heeft. Uw favoriete laatjes heeft u in het directe zicht geplaatst, laatjes met andere onderwerpen vallen buiten uw zicht, maar er hoeft maar een behoefte in u op te komen om een bepaald laatje open te trekken en het kost u of jou niet de minste moeite dit in daden om te zetten.

Wat is er allemaal te vinden in deze kast? Alles wat het leven aangaat. Meer concreet: Alles wat de wereldcommunity, met of zonder God, meent nodig te hebben. Op onder meer educatief, entertainment, godsdienstig, sportief, financieel, zakelijk, sociaal en seksueel gebied. Er is niets te bedenken of te begeren of het is beschikbaar in deze kast, in woord en beeld. De wereld binnen handbereik. Enerzijds zinvolle informatie en geestelijk voedsel, maar ook alles wat zondig, vies en vuil is.

Denkt u internet eens in als zo’n kast. Zou u zo’n kast in uw huiskamer willen hebben? Zou u zo’n kast op de slaapkamer van uw zoon of dochter zetten? Ik vermoed (hoop) dat de meeste mensen hier negatief op zullen antwoorden. Toch is dit helaas wat veel mensen doen. Wie open internet heeft, heeft deze denkbeeldige kast in zijn huis staan. Wie zijn zoon of dochter open internet geeft op zijn of haar smartphone, geeft deze denkbeeldige kast aan zoon of dochter mee. Ook zij die aan zoon of dochter een smartphone meegeven zonder internetabonnement maar waarop internet via wifi te verkrijgen is, geeft deze ‘wereldkast’ mee. De gratis wifi-spots nemen namelijk razendsnel toe en daarbij, onderschat de vindingrijkheid van uw kinderen niet!

## Een dodelijke combinatie

Mogelijk dat er mensen zijn die, ook na het voorbeeld van deze kast, het probleem van internet niet inzien. Zij voeren aan dat zij alleen die ‘laatjes’ die ‘goed’ zijn opentrekken en de andere laatjes gewoon dicht laten. “Je bent er toch zelf bij!” hoorde ik eens iemand zeggen in dit verband.

“Je bent er zelf bij.” Ja, laat dat nu juist het probleem zijn! Zolang alle laatjes van deze kast dicht zitten is er in feite nog niks aan de hand, maar zet er een mens voor en er ontstaat een levensgroot probleem. Het is als met zoveel nieuwe media. Het medium op zich vormt niet het gevaar, maar geef het in handen van de mens en er ontstaat een dodelijke combinatie.

De mens en internet vormen wel de meest dodelijke combinatie vandaag de dag. Aan de ene kant de mens met zijn zondige begeerten, aan de andere kant het internet dat in de vervulling van al die zondige behoeften voorziet. Vraag en aanbod sluiten hier met duivelse perfectie op elkaar aan. Ziet u het gevaar opdoemen? Ik hoop het van harte. Internet is als geen ander middel, in geen andere tijd zo vertoond, een middel waarmee de mens zijn zondige lusten kan bevredigen. Het heeft het de mens zo gemakkelijk gemaakt. Het is zo dichtbij, gratis en anoniem. Niets staat ons meer in de weg om een zondige behoefte, wanneer wij deze voelen opborrelen, meteen te bevredigen. 24 uur per dag, anoniem. Ziet u het verschil met ‘vroeger’? Toen stonden *afstand, middelen* en *sociale controle* ons nog ‘in de weg’ om zonden uit te leven. Er waren nog allerlei blokkades die ons verhinderden om zondige begeertes daadwerkelijk uit te leven. Maar internet heeft al deze ‘belemmeringen’ effectief verwijderd. Je hoeft nergens meer naartoe, je hoeft er niet per se meer voor te betalen, je hoeft niet meer bang te zijn voor de priemende ogen van je omgeving, je hoeft niet meer te wachten. Nee, het kan nú, gratis en in alle anonimiteit. “Kom, niemand die je ziet, geniet, leef je uit in de zonde, nu!”

Heeft internet niks goeds in zich? Dat hoort u mij niet zeggen. Het maakt een hoop makkelijker, al is makkelijker niet altijd beter. Toch kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat de duivel onder de dekmantel van ‘het gemak’ met internet een geweldige slag slaat. Meer dan ooit tevoren opent hij de deuren van de zonde wagenwijd voor de hele wereld. En heel de wereld wordt er in meegesleurd. Mee met de massa! Welke jongere kiest er nog voor om géén smartphone op zak te hebben? Kunnen we straks nog betalen zónder smartphone? De hele wereld moet online! Gelokt door redenen van gemak wordt iedereen aangesloten op satans pretpark, elke dag open, entree gratis.

Beste lezer, besef toch alstublieft het gevaar. Voor uzelf en, wanneer u vader of moeder bent, voor



uw kinderen. Satan wil ons maar wat graag zijn speeltuin inlokken en hoe groot is zijn succes dankzij internet. Hoevelen van ons heeft hij al verslagen, aan zich gebonden? Voor hoevelen geldt het dat, doordat internet de verleiding zo dichtbij heeft gebracht, ja in de schoot geworpen, zij zo veel tijd in zonde doorbrengen. Onderzoek uzelf daarop! Wees eerlijk tegenover uzelf en God! Is het inderdaad zo dat internet een grote rol speelt bij de zonde die u doet, de tijd die u nutteloos doorbrengt? Ik vrees dat bij eerlijk onderzoek voor het aangezicht van God een grote meerderheid hier 'ja' op zal moeten antwoorden: "Ja, wanneer ik kijk naar de tijd die ik nutteloos besteed, wanneer ik kijk naar de zonden die ik doe, moet ik toegeven dat internet daar vaak een rol in speelt." Nee, de lusten komen uit onszelf, maar internet faciliteert én geeft brandstof aan de begeerten.

"Nee", zegt iemand nogmaals, "hier ben ik het niet mee eens." Want, zoals ik iemand al hoorde zeggen: "Je bent er zelf bij. We moeten zelf zo sterk zijn om "nee" te zeggen tegen de zonde. Internet is niet het probleem. Afschermen van open internet is dan ook niet de oplossing." U hebt gelijk, internet is inderdaad niet de kern van het probleem, dat is de gevallen mens met zijn zondige natuur. De vraag is alleen of het, gezien de Bijbelse antropologie (mensbeeld), wijs is ons aan internet bloot te stellen. Graag zou ik dit nu verder onder uw en jouw aandacht willen brengen.

## Internet en de (vleselijke) mens

Het heeft (naar ik aanneem) geen uitvoerige toelichting nodig dat de mens in zonde is gevallen. De relatie met God is verbroken. Na de eerste zonde reageerden Adam en Eva in schaamte naar elkaar en in vrees voor God. Er is iets grondig mis in de mens. De eerste hoofdstukken van de Bijbel geven vervolgens een duidelijk beeld van hoe het met de mens is gesteld. De mensheid vermenigvuldigt zich. Maar waar loopt het op uit? Op de zondvloed. Slechts één mens kon genade vinden in Gods ogen, Noach. In Genesis 6 lezen we: *“En de HEERE zag, dat de boosheid van de mensen menigvuldig was op de aarde, en al het gedichtsel (voortbrengsel, JJvdM) van de gedachten van zijn harten te allen dage alleen maar boos was. Toen berouwde het de HEERE, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem aan Zijn hart.”* (Gen. 6:5,6) En: *“Maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht; en de aarde was vervuld met wrevel (geweld, JJvdM)<sup>2</sup>. Toen zag God de aarde, en zie, zij was verdorven; want al het vlees had zijn weg verdorven op de aarde.”* (Gen 6:11-12) En: *“want het gedichtsel van 's mensen hart is boos van zijn jeugd aan.”* (Gen. 8:21)

Genesis 3-11 geeft een duidelijk beeld van hoe het met de mens gesteld is en hoe het met de wereld af zou lopen wanneer God het op zijn beloop zou laten. De *hele* wereld zou zich van God afkeren. Het hart van de mens is bedorven, zoekt niet de eer van God maar is gericht op zijn eigen lusten. Wat is de HEERE goed dat Hij Zelf vanaf Genesis 12 een volk bij de hand gaat nemen! Wat zien we dan echter nog steeds de verkeerdheid van de mens in het gedrag van de Joden in de tijd van de richters, in de tijd van de koningen en in het leven van Gods kinderen zelf. David moet het uitroepen in Psalm 51: *“Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.”*

Hoe duidelijk spreekt ook het Nieuwe Testament over de natuur van de mens. Jezus zegt tegen Nicodemus: *“Wat uit het vlees geboren is, dat is vlees.”* (Joh. 3:6) En de Heere zegt door de mond van Paulus in Romeinen 8:5-7: *“Want die naar het vlees zijn, bedenken wat van het vlees is; maar die naar de Geest zijn, wat van de Geest is. Want **het bedenken van het vlees is de dood**; maar het bedenken van de Geest is het leven en vrede; Daarom dat **het bedenken van het vlees vijandschap is tegen God**; want het onderwerpt zich der wet Gods niet; want het kan ook niet.”*

Wat zijn dan die werken van het vlees? Galaten 5:19-21 zegt: *“De werken van het vlees nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving (tovenarij, JJvdM), vijandschappen, twisten, afgunstigheden (jaloersheid, JJvdM), toorn, gekijf,*

---

2 Hier staat in het Hebreeuws het woord 'חַמָּס' (chámás), wat 'geweld' betekent.

*tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke; van welke ik u te voren zeg, zoals ik ook te voren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven.” En als laatste voorbeeld, Efeze 2:1-3: “En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar u dood was door de misdaden en de zonden; in welke u eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw van deze wereld, naar de overste van de macht van de lucht, van de geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid; onder dewelke ook **wij allen** eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden van ons vlees, doende den wil van het vlees en van de gedachten . . .”*

Uit deze enkele Bijbelse lijnen wordt duidelijk hoe de Heere over de natuurlijke mens spreekt in Zijn Woord. Zolang de mens nog niet door de Geest vernieuwd is, is hij vlees. Dat is de mens in zijn natuurlijke staat na de zondeval, hoe hij geboren wordt. En het verlangen van het vlees, de natuurlijke mens, is vijandschap tegen God. De natuurlijke mens verlangt te leven naar de begeerten van het vlees. De aangehaalde woorden uit Galaten 5:19-21 geven aan wat die begeerten van het vlees zijn. Hieruit rijst een beeld op van een volledig op zichzelf gericht mens die zich uitleeft in zijn zondige lusten. Dát is de natuurlijke mens! Herkennen we dit beeld niet in onszelf?!

Mogelijk geen nieuws voor u dat de mens “geneigd is tot alle kwaad”. U zegt: “Dat wist ik al lang!” Het is alleen de vraag of we werkelijk beseffen wat dit betekent. Want hoe kan het, wanneer we dit Bijbels mensbeeld erkennen en belijden, dat de overgrote meerderheid van de kerkelijke jeugd met een smartphone op zak loopt? Een jongen of meisje, geneigd tot alle kwaad, 24 uur per dag, zeven dagen in de week, uitgerust met een apparaat wat het uitleven van zijn of haar zondige begeerten geen strobreed in de weg legt. Vraag en aanbod sluiten perfect op elkaar aan. Hoe kan het dat ouders dit oogluikend toelaten of zelfs faciliteren? We hebben toch nog wel ‘iets’ te vertellen over ‘onze’, zeg 12 tot 16-jarigen? Of hebben we misschien toch een te positief beeld van onze kinderen? Zijn we van mening dat het met onze kinderen zo’n vaart niet zal lopen? Dat zij minder dan wij delen in de val van onze natuur? Dat de zondige begeerten in hun hart niet leven? Dat onze kinderen er wél tegen bestand zijn?

Hoe aanlokkelijk deze gedachten voor liefhebbende ouders ook mogen zijn, de Bijbel (en de ervaring bevestigt dat) getuigt duidelijk dat *alle* mensen zijn afgeweken (Rom. 3). Wat uit het vlees geboren is, dat is vlees zegt Jezus (Joh. 3). En Job roept het uit “Wie zal een reine geven uit een onreine? Niet één.” (Job 14:4) Ja, voor alle mensen geldt, dus ook voor uw lieve kind, dat het opnieuw geboren moet worden. Het komt als vlees ter wereld, levend naar de begeerlijkheden van zijn of haar vlees, ook al is dit aan de buitenkant (nog) niet duidelijk zichtbaar.

De vleeselijke mens en internet vormen duidelijk een dodelijke combinatie. Het stelt de (kerkelijke) vleeselijke mens, die vroeger nog belemmerd werd door sociale controle, middelen en afstand, in staat om zijn zondige begeerten op elk gewenst moment uit te leven. Steeds verder zinkt hij weg in de modderpoel van de zonde. Steeds meer raakt hij verstrikt in satans web. Het geweten raakt afgestompt en de zonde, die nooit genoeg heeft, ruïneert levens en relaties. Efeze 4:19: *“Welke, ongevoelig geworden zijnde, zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtigheid, om alle onreinheid gierig te bedrijven.”*

## Internet en de (geestelijke) mens

“Ja”, hoor ik iemand zeggen, “wat u zegt, klopt wel met betrekking tot de vleselijke mens maar niet met betrekking tot de geestelijke mens! De mens die wedergeboren is, heeft een nieuwe gezindheid. Hij leeft naar de Geest en niet meer naar het vlees.” Een goed punt dat u aansnijdt. De mens die door Gods Geest is wedergeboren, heeft inderdaad een nieuwe gezindheid ontvangen. Hij is van dood levend geworden, een nieuw schepsel: *“Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, zie, het is alles nieuw geworden.”* (2 Kor. 5:17) Wat een vreugde wanneer dat werkelijkheid is geworden in je leven! Dat je mag zeggen: “Ik was verloren maar ik ben gevonden, ik was blind maar nu zie ik, ik was dood maar de Heere heeft mij levend gemaakt.” Dat je ook mag weten van het werk van de Heilige Geest in je hart die de liefde tot de Heere heeft doen ontvlammen. Dat je oprecht met heel je hart kunt zeggen: “Weg wereld, weg schatten, gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben, ik heb alles verloren maar Christus verkoren Wiens eigen ik ben.” Dat wondere werk doet de Heere vandaag nog steeds en zonder dat kan niemand het koninkrijk van God binnengaan. Hebt u en hebben uw kinderen daar al deel aan?! Of bent u nog steeds vleselijk en verkeren u en uw kinderen nog onder de toorn van God? Haast u dan om uws levenswil naar Christus! Grijp Hem vast om Hem nooit meer los te laten. Hem vastgrijpend zult u nooit omkomen! Geloof dat het waar is, wat Hij zegt, dat Hij niemand die tot Hem komt, zal uitwerpen. U zegt: “Ja, maar ik heb geen handen om Hem te grijpen! Mijn hart is dor en dood!” Dan toch, val met uw onwillige knieën voor Hem neer! Hij is uw enige redding. Pleit op de beloften in Zijn Woord gegeven dat Hij uw stenen hart zal wegnemen. Hij heeft het Zelf gezegd dat Hij de Geest zal geven aan degenen die Hem bidden, dat wie zoekt *zál* vinden! Is God een god die liegen zou? Houd aan en geloof deze beloften en de Heere *zál* overkomen en uw blinde ogen openen en uw harde hart verbreken.

De nieuwe mens heeft inderdaad een nieuwe gezindheid van de Heere ontvangen. De zonde is hem niet langer een lust maar een last en met de dienst aan de Heere is het omgekeerde het geval. “Och Heere, dat alles in mijn leven mag zijn tot meerdere glorie van Uw Naam!” Wil dit echter zeggen dat internet voor de wedergeboren mens geen gevaar meer vormt? Nee! In de brief aan de Romeinen maakt Paulus duidelijk dat de oude natuur nog steeds in de nieuwgeboren mens aanwezig is: *“Want ik heb een vermaak in de van wet God, naar de inwendige mens; **Maar** ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet van mijn gemoed, en mij gevangen neemt onder de wet van de zonde, die in mijn leden is.”* (Rom. 7:22-23) En: *“Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven; maar als u door de Geest de werkingen van het lichaam doodt, zult u leven.”* (Rom. 8:13)

Beide teksten maken duidelijk dat de nieuwe mens, hoewel levend gemaakt door de Geest, nog steeds met de werkingen van zijn oude natuur te maken heeft. Ook Romeinen 6 waarin gesproken wordt over de kruisiging van de oude mens impliceert duidelijk dat de werkingen van de oude mens nog niet definitief achter de rug zijn. Anders had Paulus de volgende aansporing niet hoeven te geven: *“Dat dan de zonde niet heerse in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden van dat lichaam.”* (Rom 6:12)

Er is in de nieuwgeboren mens dus sprake van enerzijds een nieuw verlangen om te leven naar Gods wil, anderzijds is de nieuwgeboren mens nog niet verlost van zijn oude natuur. Verkeerde lusten blijven opwellen, waardoor hij met Paulus uitroept: *“Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?”* (Rom. 7:24) Dit is niet iets wat de gelovige lijdelijk aan kan zien. Hoe zou hij?! Hij verlangt er naar om steeds heiliger voor de Heere te leven. Om er vervolgens achter te komen dat hij er zo weinig van terecht brengt en steeds meer van genade moet leren leven. De oproep van Paulus in Romeinen 8 om door de Geest de werkingen van het lichaam te doden, ligt dan ook in het verlengde van het verlangen van allen die de Heere hebben lief gekregen. Wie zegt dat hij de Heere liefheeft, maar geen verlangen heeft om met zonden te breken is een leugenaar (1 Joh. 2:4).

Hoewel de gelovige er dus naar verlangt om heiliger voor de Heere te leven, blijft hij last hebben van zijn oude natuur. Verkeerde begeerten blijven opspelen. Het leven van een wedergeboren mens gaat niet van een leien dakje. Het is niet zo dat het bij wedergeboren mensen allemaal ‘vanzelf’ gaat. Nee, het leven van een kind van God is een strijd! Strijd tegen de lusten van zijn eigen vlees en strijd tegen de aanvallen van de satan. *“Doe aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers van de wereld, van de duisternis van deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht”* (Efeze 6:11-12). Paulus spoort de Efeziërs aan om krachtig te worden in de Heere. Maar satan is er op uit om dat te voorkomen en de gelovige in zonde te doen laten vallen waardoor de Heilige Geest wordt bedroefd (Efeze 4:30) en de intieme relatie met God wordt verstoord.

Het Bijbelse mensbeeld van een ware belijder van Christus is die van een mens die wedergeboren is door de Geest, een nieuwe gezindheid heeft gekregen, maar nog steeds de strijd heeft met satan en de oude natuur. Van het grootste belang is het om heilig voor God te leven. Dan mag hij, wanneer de Geest niet wordt bedroefd, in een intieme gemeenschap met de Heere leven.

Maar, als de wedergeboren mens dan nog zó te strijden heeft met de lusten van zijn vlees, is het dan niet vanzelfsprekend dat hij uiterst huiverig zal zijn voor internet? Omdat hij weet dat hij momenten van zwakheid heeft? En omdat er door internet geen enkele belemmering meer is om die verkeerde lust *in een opwelling* uit te leven? We hoeven hierbij niet alleen te denken aan verleidingen op seksueel gebied. Er is op internet zoveel te vinden wat vreemd is van de Geest van Christus en waar mensen door in beslag genomen kunnen worden. Denk aan sport, spel, film, opgaan in het materiële of zinloos surfen zonder te weten waar je uiteindelijk terechtkomt. En staat de deur naar de zonde eenmaal op een kier, dan is deze later al gauw helemaal open. De Heilige Geest wordt hierdoor bedroefd en de relatie met God verstoord. Wat is er erger voor een kind van God dan dát?! David heeft het ondervonden: *“Verwerp mij niet van Uw aangezicht, en neem Uw Heilige Geest niet van mij. Geef mij terug de vreugde van Uw heil; en de vrijmoedige geest ondersteune mij”* (Psalm 51:13-14). Is er dan niet alle reden voor een kind van God om, wanneer deze ervaring zich mogelijk keer op keer voordoet, deze verleiding radicaal de pas af te snijden?

Misschien zijn er mensen die menen dat ik te weinig verwachting heb van de wedergeboren mens. Misschien vindt u dat een echte christen krachtig moet zijn en de verleidingen in het gezicht moet weerstaan. Internet behoort dan ook geen probleem te zijn want een christen kan in Gods kracht de juiste keuzes maken. Hierboven heb ik al aandacht gevraagd voor het Bijbelse gegeven dat een christen nog te maken heeft met de werkingen van zijn oude vlees en de aanvallen van de satan. Hier zou ik echter nog iets aan willen toevoegen. Is het namelijk niet zo dat een christen krachtig is in de erkenning van zijn eigen zwakheid? *“Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus’ wil; want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.”* (2 Kor. 12:10) De moeilijkheden die Paulus ondervond tijdens zijn leven maakten hem meer en meer afhankelijk van de Heere waardoor de kracht van Christus meer en meer in hem kwam. Mensen die eigen zwakheid en onmacht ervaren en erkennen, komen smekend aan de voeten van Christus terecht om dan kracht van Hem te ontvangen. Christenen zijn dus pas machtig wanneer zij eigen onmacht erkennen.

Bovendien, heeft Christus het ons Zelf ook niet voorgebeden: *“Leid ons niet in verzoeking”*? Kunnen wij dit gebed oprecht bidden terwijl wij ons moedwillig (blijven) blootstellen aan alle verleidingen die internet (en andere media) ons biedt? Veel meer wijst de Heere ons de weg van radicaal breken met alles wat ons tot zonde verleidt. Nadat de Heere Jezus gezegd heeft, dat alleen al het begerig aanzien van een vrouw overspel plegen is, laat Hij er meteen op volgen: *“Indien dan uw rechteroog u ergert, trek het uit, en werp het van u; want het is u nut (beter voor u, JJvdM), dat*

*één van uw leden vergaat, en niet uw hele lichaam in de hel geworpen wordt. En indien uw rechterhand u ergert, houw ze af, en werp ze van u; want het is u nut (beter voor u), dat één van uw leden vergaat, en niet uw hele lichaam in de hel geworpen wordt.” (Matth. 5:29-30)*

Nogmaals, onderzoekt u uw eigen leven voor het aangezicht van God. Is het zo dat wanneer u uw zonden en/of zondige levensstijl nagaat, hier vaak een relatie ligt met internet? Moet u het belijden dat internet de deur naar de wereld van de zonde wagenwijd voor u open zet? Dat internet het mogelijk maakt dat u misschien wel, hoewel uiterlijk onberispelijk, heimelijk de zonden met gulzige teugen indrinkt?! Moge de Heere u eerlijk maken. Wat heeft het voor zin om voor de buitenwacht de schone schijn op te houden, terwijl u innerlijk weet dat uw activiteiten op internet inderdaad de dienst aan de Heere in de weg staan?



Wat nu?

De natuurlijke mens en internet vormen een perfect koppel van vraag en aanbod. Maar ook voor de wedergeboren mens is internet levensgevaarlijk terrein. Nog nooit in de geschiedenis van de wereld zijn de deuren naar de zonde zo open gezet als nu met internet het geval is. Gratis, altijd beschikbaar, anoniem. De vraag is, hoe nu om te gaan met internet.

Wanneer u en jij er naar verlangt om in een nauwe relatie met God te leven, is er geen andere optie dan zeer, zéér voorzichtig om te gaan met internet. Laten we satan geen kans geven om via dit medium een wig te drijven tussen God en onze ziel maar dit gevaar radicaal de pas afsnijden, in overeenstemming met de levenshouding die Paulus ons voorhoudt in 1 Korinthe 9:25: *“En een ieder, die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Dezen dan doen wel dit, opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen, maar wij een onverderfelijke.”*

Hoewel de wereld om ons heen ons anders wil doen geloven, is het goed om ons de vraag te stellen of het echt nodig is om *online* te zijn. En zo ja, in welke mate? Zijn we bereid om ook op dit gebied ‘offers’ te brengen ter wille van de navolging van Christus? Bijvoorbeeld als we er op sociaal gebied wat buiten komen te staan? Of kost het ons dan te veel?

Installeer een filter die alleen al de gedachte dat er op internet ‘wat te halen valt’, elimineert. Vergis u echter niet, internet is zó dynamisch, er verschijnen iedere dag zoveel nieuwe websites, dat veel, zo niet de meeste filters ontoereikend zijn. Een voorbeeld van een filter die wel kan volstaan, is een *whitelist* of een (gratis) filter waarbij u de mogelijkheid hebt om categorieën te selecteren die u toegankelijk wilt maken én die de mogelijkheid geeft om alle nog niet gescreende websites te blokkeren.<sup>3</sup> Bedenk welke categorieën u echt nodig hebt. Is het bijvoorbeeld echt noodzakelijk om filmpjes te kijken op internet? Ook als u weet dat juist daar gevaren liggen? We hoeven toch niet per se overal aan mee te doen en alles te zien? Maak iemand anders die u vertrouwt, beheerder van dit filter zodat u niet de mogelijkheid hebt om in momenten van zwakheid via het wachtwoord de deuren toch weer te openen.

Ook wanneer u ernst maakt met het eeuwig heil van uw kind, is er geen andere optie dan een zeer, zeer voorzichtig omgaan met internet. Erken dat uw kind, wanneer het nog niet tot Christus is gekomen, een verdorven natuur heeft en leeft naar de begeerlijkheden van zijn of haar vlees. Hun

---

<sup>3</sup> Een voorbeeld van een toereikend gratis te downloaden filter is K9 Web Protection, <http://www1.k9webprotection.com/>.

open internet in handen geven is hetzelfde als lucifers verstrekken aan een pyromaan. Met verbazing en vrees zie ik hoeveel reformatorische jongeren een smartphone met (ongefilterd) internet meekrijgen. Hoe is dit mogelijk onder mensen die belijden dat de mens geneigd is tot alle kwaad?! Voor wie dit Bijbelse mensbeeld wel serieus neemt, is ongefilterd internet volstrekt uitgesloten. Thuis is het mogelijk internet te filteren, buitenshuis moeilijker. Wanneer uw kind beschikt over een smartphone met wifi, kan het op allerlei plekken toch beschikken over ongefilterd internet. Op scholen en stations, in bussen en eetgelegenheden en op steeds meer andere plekken is gratis internet voorhanden. Door een filter op de smartphone te installeren, kan verkeerd gebruik voorkomen worden.<sup>4</sup> Stel als beheerder in, welke categorieën beschikbaar mogen zijn. Van belang is om het surfgedrag voortdurend te monitoren en de categorieën zo nodig bij te stellen. Het persoonlijke gesprek met uw kind laat ik hier verder buiten beschouwing, maar het grote belang daarvan is evident.

---

<sup>4</sup> Het filter K9 Web Protection kan zowel op een pc/laptop als op een smartphone geïnstalleerd worden. Ook heeft u hier de mogelijkheid om het surfgedrag van uw kind te volgen.

## Tot slot

Tot slot nogmaals de oproep om uw en jouw eigen leven eerlijk te onderzoeken. Is uw of jouw surfgedrag tot eer van God? Bewust formuleer ik het op deze manier. Het gevaar is namelijk dat we in de overdenking van de gevaren van internet te beperkt denken. We zien en onderzoeken onszelf enkel op een paar in het oog springende zonden en dan komen we er misschien nog wel goed van af. Het ligt echter breder. Hoeveel kostbare genadetijd wordt er niet verspild aan sociale media, spelletjes of uw favoriete online hobby? Vult u zelf maar in. Tijd, die we hadden kunnen besteden aan het zoeken van God wanneer we Hem nog niet kennen, of aan het dienen van God wanneer Hij in ons leven gekomen is, gaat zo verloren. En satan lacht in zijn vuistje...

De kern van het probleem ligt in de gevallen mens. Maar juist daarom moet de mens zeer voorzichtig zijn met internet. Een (ex-)gokverslaafde doet er niet verstandig aan een kamer boven een casino te huren en een (ex-)alcoholist raden we niet aan tegenover een café te gaan wonen, zo moet ook een mens die (hopelijk) strijd levert tegen zijn zondige begeerten, zich niet blootstellen aan de verleidingen van internet. Wie dat wel doet begeeft zich bewust op levensgevaarlijk terrein.