

BIJBEL

Dood als straf

De Heere had Adam en Eva aangekondigd dat op het doen van zonde, het eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads, de dood zou volgen. 'Ten dage als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven' (Genesis 3:17). Daarbij sluit aan wat Paulus schrijft in Romeinen 5: 'Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen is doorgedaan'. Zonde en dood horen bij elkaar. In het volgende hoofdstuk van diezelfde brief staat: 'De bezoldiging [het loon] van de zonde is de dood'. De dood is dus een straf. Dat is een heel andere benadering dan die waarin het plaatsmaken voor de volgende generatie centraal staat. In dat denken hoort de dood bij het leven. Oude mensen mogen jongeren niet in de weg lopen. Ook die ouderen kregen de ruimte toen zij jong waren.

Als het Bijbelse denken wordt losgelaten, komen allerlei andere redeneringen ervoor in de plaats.

PERSOONLIJK

Geloofsbelijdenis

Reformatoren christenen belijden dat er een ingeschapen Godskennis is en geloven dat de Bijbel voor honderd procent de waarheid is. Maar, en dat is de cruciale vraag voor iedereen, wat betekent het voor je persoonlijke hart en leven dat je dit belijdt en gelooft? Op het eerste deel van het vers uit Romeinen, waarin Paulus sprak over het loon van de zonde, volgt het tweede. Er staat geen punt, maar een komma en daarachter volgt: 'Maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heere.' Die belijdenis nazeggen is vrucht van wedergeboorte en bekering.

Sinds vorige maand is de gereformeerde gezindte een nieuw platform en een nieuwe website rijker: www.BewustGezin.nu Waarom? Eén van de initiatiefnemers van het platform en de website is Lyda van Beijnum: „Mogen en moeten we ons kind een smartphone geven in het licht van onze doopbelofte?”

**EVEN BELLEN MET** LYDA VAN BEIJNUM

ACHTERGROND

BEZINNING

www.BewustGezin.nu vertegenwoordigt en bestaat uit een groep ouders die een brede principiële bezinning zoekt in samenwerking met school en kerk.

DELEN Tussen de voormalige oudercollectieven werden veel artikelen gedeeld. De vraag om deze informatie voor iedereen toegankelijk te maken kwam steeds vaker. Nu is er een website waarop informatie en artikelen te vinden zijn over de gevolgen van internet- en smartphonegebruik.

SPIEGEL *Bewust-Gezin.nu* organiseert ook symposia en lezingen waarin theologen, wetenschappers en ervaringsdeskundigen een spiegel voorhouden.

tekst A.M.P.C. VAN HARTINGSVELDT-MOREE

„We misten het uitgangspunt dat we geneigd zijn tot álle kwaad”**Wat heeft dit platform te maken met de eerder opgerichte oudercollectieven rond smartphonegebruik?**

„Dit platform vloeit voort uit de oudercollectieven. Omdat dit woord op zich niet meer vermeldt dan een collectief van ouders hebben we gezocht naar een andere naam.”

**Hoe ben je ertoe gekomen om het platform en de website te lanceren?**

„De meeste mensen die zich bij de oudercollectieven aansloten, verdiepten zich grondig in de opvoeding en maken zich ernstig zorgen

om de gevolgen van moderne media. Mogen en moeten we ons kind een smartphone geven in het licht van onze doopbelofte?

Er was veel goeds te lezen in foldermateriaal over het bijbrengen van normen en waarden en over gewetensvorming. Toch was er steeds de insteek om je kind ermee om te leren gaan, hoe groot de gevaren ook zijn. Het uitgangspunt dat wij geneigd zijn tot álle kwaad misten we. Ook dat we verdorven zijn in ons verstand, oordeel, wil, geheugen en hartstochten en dat we dus het goede niet kunnen doen en het kwade niet kunnen laten.

Al namen ouders zich voor hun kinderen weloverwogen gebruik te laten maken van de ongekennde mogelijkheden, toch bliken heel wat ouders mét hun kinderen gedesillusioneerd terug. Begeleide confrontatie bleek lastig, zo niet onmogelijk. Vandaar dat honderden ouders de handen ineen sloegen en ervoor kozen hun kind geen smartphone te geven. We besloten een website te bouwen om informatie te kunnen delen, elkaar te kunnen spreken, ondersteunen en om onderling afspraken te maken.”

Wat biedt het platform ouders die verontrust zijn over het mediagebruik van hun kinderen?

„We zoeken naar de juiste antwoorden en zijn steeds op zoek naar wijsheid in het licht van Gods Woord. Er is veel studie en bovenal de leiding van Gods Geest nodig. We organiseren symposia en lezingen door theologen, wetenschappers en ervaringsdeskundigen, voor school, kerk en gezinnen.”

Wat wil je ermee bereiken?

„Onze opdracht is: planten en natmaken. Het wordt door God van ons geëist als ouders van een gezin en als lid van een kerkelijke gemeente. Uiteindelijk zullen we straks met elkaar voor de rechterstoel staan en verantwoording moeten afleggen van wat we hebben gedaan en wat we hebben gelaten. Tijdens één van de avonden werd opgemerkt dat er wel een wonder moet gebeuren, willen we dit nog terug kunnen draaien. Dat is zo. Maar zolang Gods Woord open mag gaan, gebeuren er ook wonderen.”